

Verzamelaar Woerkumshoekske is op zoek naar van alles uit Woerkum

■ SOPHIE KRALE

WOUDRICHEM, 30 juli '20 – Het kostte wel wat overredingskracht om Bas van Straten van het Woerkumshoekske zover te krijgen voor een interview, bescheiden als hij is. Gelukkig is het gelukt, want dit onderwerp is interessant genoeg voor Woerkum en de Woerkummers. Bas beheert de website Woerkumshoekske.nl.

Bas van Straten is genoemd naar zijn grootvader Bas van Straten die getrouwd was met Johanna Vink. Zij woonden in de Molenstraat op no 1, op de hoek van de Kerkstraat, zij waren geboren en getogen in Woerkum. Oma van Straten werd ook wel Johanna van 't Hoekste genoemd.

Kleinzoon Bas is in 1971 geboren op de Zuid Hollandse eilanden en heeft alles op afstand van Woerkum gevolgd. Vijf jaar geleden nam Bas de stap om naar Woerkum te verhuizen omdat hij bijna

alle vrije tijd daar doorbracht en ook dichterbij zijn werk kwam te wonen. Hij was al jong geïnteresseerd in het geboortestadje van zijn grootouders en zijn vader Huub van Straten en bracht veel vakanties bij zijn oma door. Maar ook tijdens hoogtijdagen zoals de Jaarmarkt, het Visbakken, de Visserijdagen en de Carnavalsoptocht die er toen nog was, was hij met zijn ouders in Woerkum te vinden. In 2007, toen Koningin Beatrix Woudrichem bezocht, regelde zijn vader een kaartje, zodat hij ook de vesting in mocht om mooie foto's te kunnen maken van de koninklijke familie, dat was bijzonder!

Het verzamelen begon zo'n 25 jaar geleden toen hij op een braderie kaarten van camping De Mosterdpot tegenkwam en die kocht. Daarmee werd zijn interesse over Woerkum gewekt en begon hij markten en braderieën in binnen- en buitenland af te struinen. Nu is dat gemakkelijker geworden en zoekt hij ook op Internet o.a. via Marktplaats.

Bas: "In alles wat Woerkums is ben ik ge-



ïnteresseerd, zo tikte ik al veel op de kop zoals foto's, lepeltjes, vingerhoedjes, een brievenopener, bronzen miniaturen van Jacoba van Beieren, de zalmvisser, burgemeester Verhagen, een zalmschouw, de Galg en de korenmolen Nooit Gedagt

en de Martinuskerk. Verder bakers met afbeeldingen van de Gevangenpoort, maar ook heel veel krantenartikelen en boeken."

■ Lees verder op pagina 3

■ Vervolg p. 1

Verzamelaar Woerkumshoekske

Bas woont nu op de Postweide en heeft daar een speciale kamer waar netje geordend rijen mappen staan vol allerlei krantenartikelen, ansichtkaarten en plakplaatjes die vroeger gespaard konden worden voor een album.

Hij heeft zelfs een kleine machine voor het boekbinden en een professioneel snijapparaat. Ook de woonkamer ademt Woerkums met een klok en lamp met Woerkumse afbeeldingen en op het dressoir een hele serie bronzen miniaturen. Aan de wand hangen tekeningen en aquarellen van monumenten uit de vesting. Zelfs op het balkon hangen foto's van de korenmolen Nooit Gedagt en het geboortehuis van grootvader Bas van Straten en zijn vader Huub van Straten.

Op website www.woerkumshoekske.nl die hij maakte in 2012 (de plek waar verleden en heden elkaar ontmoeten) is veel informatie over het vestingstadje te vinden zoals foto's,

video's, artikelen, markante Woerkummers, winkels, uitgaansgelegenheden en restaurants. Op dit moment zet hij daar wekelijks ook foto's op van gebouwen, een oude en een huidige foto. Deze week de R.K kerk op de Vissersdijk, onder de rubriek: "Heden en Verleden" Daar komen leuke reacties op.

Naast zijn werk als constructietechnaar bij Van Mourik in Groot-Amers, gaat zijn vrije tijd ook op aan veel vrijwilligerswerk, o.a. voor verschillende activiteiten van de Ned. Hervormde kerk in Woudrichem. Daarnaast vindt hij nog tijd om het internet af te struinen. "Er is genoeg, maar je moet het tegenkomen, dus als mensen nog iets hebben liggen en het willen missen om mijn verzameling aan te vullen ben ik daar erg in geïnteresseerd. Zowel oude als nieuwe artikelen zijn heel erg welkom, reageren kan via mijn website."